

HANDBOEIEN 21 november 2010

Dit keer exposeert Mario Kersbulck uit Sas van Gent zijn verzameling handboeien. Het is allemaal begonnen in het jaar 1989 of 1990 toen hij het eerste exemplaar kocht in dumpzaak in Zierikzee. Het was een oud "antiek" model en na enig speurwerk bleek het te gaan om een set Engelse Hiatts Darby van voor 1900, welke ooit gebruikt werden door de Engelse bobby's. Dit was de aanleiding voor Mario om op zoek te gaan naar andere exemplaren. In het begin verliep het vrij moeizaam, omdat handboeien nu niet die dingen zijn die je zomaar op elke snuffelmarkt tegen komt. Toen het internet zijn intrede deed werd het allemaal een stuk makkelijker. Websites zoals eBay opende een geheel nieuwe wereld, waardoor hij in 1996 hij het eerste exemplaar van LIPS (Nederlandse politie) aan zijn verzameling kon toevoegen, welke toen zeldzaam waren maar tegenwoordig vrij gemakkelijk te vinden zijn. De verzameling bestaat ondertussen uit een 170 exemplaren waarvan heel wat van het Nederlandse Lips. Behalve Nederlandse heeft hij natuurlijk ook handboeien uit vele andere landen zoals, Amerika, Rusland, Engeland, Spanje, Duitsland, Italië, België, Frankrijk, Polen, Japan, Pakistan, Turkije, China, Tsjechië, en ga zo maar door. Het oudste exemplaar uit Mario's verzameling dateert van ca. 1850 uit India. Het gaat niet alleen om het aantal, maar ook de wetenswaardigheden van de boeien, zoals herkomst en fabrikanten zijn net zo belangrijk vindt Mario. Momenteel is de grootste trots in zijn verzameling een exemplaar van de Duitse fabrikant August Schwartz, daterend van omstreeks 1920, welke de grondlegger was voor de hedendaagse Nederlandse politiehandoeien. De verzameling hangt en ligt voornamelijk in de woonkamer, maar ook andere vertrekken, zoals de Hal zijn versierd met handboeien. Tevens wordt U bij binnenkomst opgewacht door een tweetal geboeide dames.

