

WADDENEILAND TEXEL 17 april

Dit keer exposeert Boy Zoet uit Veghel zijn verzameling over het Waddeneiland TEXEL. Boy verzamelt alles over TEXEL

Dat gaat terug naar het jaar 1947. Toen hadden de families van Boy het idee om met alle gezinnen in juli naar Texel te gaan. Nou dat was wat, zie maar eens onderdak te vinden voor ongeveer 30 personen. Zo gezegd, zo gedaan, dacht de vader van Boy en hij regelde 2 hele grote ronde Amerikaanse legertenten met staanplaats in de duinen bij de Koog. En zo is de fascinatie van Boy voor Texel gekomen, vanaf 1947 heeft Boy de schoolvakanties daar doorgebracht en hij komt nog steeds minimaal 2x per jaar daar terug.



Texel heeft een rijke historie, vooral met de VOC schepen, die daar op de rede lagen tot er een goede wind was om uit te zeilen. Het is dan ook begrijpelijk dat er veel over geschreven is en dat de dorpen je doen herinneren aan die tijd. Boeken, knipsels, souvenirs, lepeltjes en fietsvlaggetjes en nog veel meer items komen allemaal in de verzameling van Boy Zoet voor, wat niet wil zeggen dat deze verzameling compleet is want er is nog veel waar hij interesse in heeft. Texel is een eiland waar je tot rust komt, brede stranden, bossen, heidevelden, Noordzee- en Waddenkust en de gezellige dorpen met allerlei activiteiten waar Boy u ook advies over kan geven om Texel eens te bezoeken.

