

SMILEY'S 16 maart

Dit keer exposeert Gré van Erp-Verbakel uit Veghel haar verzameling smiley's. Sinds de jaren 80 verzamelt Gré van Erp smiley's, Het eerste voorwerp was een pen-etui toen ze naar de moedermavo ging. Daarna zijn er steeds dingen bij gekomen vooral in Amerika en Canada gekocht en in euroshoppers zoals zij ze noemt.

Ook kreeg ze regelmatig artikelen van haar broers als die weer naar een rommelmarkt waren geweest.

Het gekste is waarschijnlijk de wc

borstel die iemand voor haar meebracht uit Amerika als souvenir.

Altijd als ze ergens loopt speurt ze naar het lachende gezichtje dat ook andere mensen laat lachen zeker als ze haar paraplu met smiley's gebruikt.

Ze heeft een grote verscheidenheid aan spullen of prullaria zoals sommigen het zullen noemen, dus het is zeker de moeite waard om te komen kijken.

