

MARS 15 januari

Vanja uit Veghel exposeert een gedeelte van haar verzameling MARS-producten. Het zijn producten die door de jaren heen, bij MARS in Veghel zijn uitgebracht. Vanja heeft deze verzameling in 28 jaar tijd met haar man (reeds overleden) geleidelijk bij elkaar verzameld en er komt heden nog steeds dingen bij. Dit ontvangt ze van mensen die om



de een of andere reden de producten van de hand willen doen. Vanja is hun allen zeer erkentelijk voor de spulletjes, die ze willen afstaan. Het zijn vaak mooie toevoegingen aan haar verzameling. Hiermede krijgt Vanja een prachtige collectie. Vanja heeft nu ook wat meer tijd, om aan deze verzameling meer aandacht te geven. Vanja heeft hier de kriebels van gekregen. Zij is er helemaal gek van. Zo gauw Vanja merkt dat iemand iets heeft, is zij er als de kippen bij, en probeert dan deze te bekomen voor verdere uitbreiding. Vanja heeft een aantal keren per jaar contact met hun oud-collega's van de MARS. Er zijn zoveel dingen in hun verzameling, dat zij niet allemaal kan beschrijven.

Om een paar dingen op te noemen zijn dat o.a. Mokken, petten, T-shirts, paraplu's, badhanddoeken, mappen, heel veel verschillende poppen, auto's, klokken, tassen, jassen, blikken, bijzondere stropdassen en nog veel meer. Het is te veel om op te noemen. De kleinste dingen zijn pennen en speldjes en de grootste dingen zijn een paar strandstoelen. Op onze website is een filmpje te zien van Vanja met haar verzameling MARS. <https://www.youtube.com/watch?v=lwyQJWOMj24> Jammer genoeg wil Vanja een deel van de verzameling MARS afstaan aan andere verzamelaars.



